

6 juni 1961

U 6575/61 - C 46 - P1/PS9.

FA 10068/17

Land:

Italië.

Onderwerp:

De Katholieke Actie en de A.C.L.I.

Referenties:

Datum van
waarneming:

Tweede helft mei 1961.

Bron:

Betrouwbaar, met goede contacten in Vaticaanse kringen.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QUAY
Minister-President

Plein 1813 no. 4

's-GRAVENHAGE.

Italië

DE KATHOLIEKE ACTIE EN DE A.C.D.I.

Bij gelegenheid van de herdenking van de Rerum Novarum is een scherp conflict uitgebroken tussen de voorzitter van de A.C.L.I. (Associazione Cattolica Lavoratori Italiani), PENNAZATO, en Kardinaal SIRI, aartsbisschop van Genua en voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie.

SIRI was tot voor kort ook voorzitter van de Bisschoppencommissie, die het hoofdbestuur van de Italiaanse Katholieke Actie vormt. In april j.l. werd hij in deze laatste functie evenwel vervangen door Kardinaal TRAGLIA, de "vice-gerente" van Rome oftewel de vice-vicaris-generaal van het bisdom Rome, staande onder de hoogbejaarde Kardinaal MICARA.

Officieel werd als reden opgegeven, dat SIRI de Paus zelf had verzocht om te worden vervangen, daar "het hem te veel werd" - hij is inderdaad een van de meest overbelaste leden van het H. College in Italië.

In waarheid kon hij zich echter niet verenigen met de onafhankelijke positie van de A.C.L.I., een massale organisatie, die nadrukkelijk niet een vakbond of iets dergelijks is. De A.C.L.I. vormt tezamen met de organisatie van de kleine grondbezitters, de "Coltivatori Diretti", het meest hechte bolwerk tegen het steeds verder opdringend communisme. Als voorzitter dus van het hoofdbestuur van de K.A. wenste SIRI de A.C.L.I. meer ondergeschikt aan de K.A. te maken. Hiermee was noch de Paus, noch Kardinaal OTTAVIANI het eens - welke laatstgenoemde met groeiende bezorgdheid de activiteit van de zogenaamde "linkse katholieken" (door hem in een officiële redevoering "sacristie-communistjes" genoemd) gade-

slaat. Daarom werd SIRI uit de genoemde functie ontheven en vervangen door Kardinaal TRAGLIA (een keuze van OTTAVIANI). TRAGLIA is vurig anti-communist en heeft een heel programma ontworpen om in het bisdom Rome de activiteit van de communisten en hun invloed te bestrijden. Daar MICARA bijna kinds is geworden, berust het vicariaat praktisch in handen van TRAGLIA.

Wat het conflict tussen de A.C.L.I. en SIRI betreft dient verder te worden vermeld, dat de K.A. - buiten het kader van het zogenaamde "congres" van de wereldfederatie van arbeidersbewegingen - een eigen herdenkingsplechtigheid had georganiseerd in het Palazzo Pio, waar SIRI als voornaamste spreker zou optreden. PENNAZATO had er al weken tevoren op aangedrongen, dat deze K.A.-herdenking een fel en uitgesproken anti-communistisch karakter zou dragen, maar SIRI was van oordeel, dat de Rerum Novarum niet alleen voor Italië was bestemd geweest en dat ook zijn rede dus een "boven-nationaal" document zou worden. Hierop weigerde PENNAZATO een vertegenwoordiging naar de manifestatie te zenden. Dit nu werd door SIRI als een belediging opgevat. De zaak kwam zelfs bij de Paus, die er bij beide "partijen" op aangedrongen heeft de zaken niet op de spits te drijven.

Tweede helft mei 1961.