



A85/43

24 oktober 1985

### De PLO en het bestaansrecht van Israël

In de loop van mei 1985 ontbrandden rond de Palestijnse kampen in Beiroet felle gevechten tussen de door Nabih BERRI geleide shi'itische organisatie Amal en de Palestijnen. Terwijl BERRI zei dat hij wilde voorkomen dat de Palestijnen opnieuw een staat binnen de staat zouden gaan vormen, verklaarden de Palestijnen dat Amal het hen onmogelijk wilde maken zichzelf te verdedigen en acties tegen Israël uit te voeren.

Op 1 juni bevatte het tegenwoordig in Nicosia uitgegeven PLO-blad 'Falastin Al-Thawrah' een beschouwing over de strijd rond de kampen. Het artikel was van de hand van een zekere

### Een verklaring van sheykh FADLALLAH.

In de loop van zijn betoog citeerde de schrijver instemmend vrij uitgebreid uit een verklaring van sheykh Mohammad Husein FADLALLAH. Deze shi'itische geestelijke geldt als de spirituele leider van de op Iran georiënteerde radicale Libanese shi'iten, de Hezbollah.

Volgens het citaat gaf FADLALLAH te kennen dat het bij de strijd rond de kampen in de kern ging om de vraag of moet worden vast gehouden aan de noodzaak Palestina te bevrijden of dat het bestaansrecht van de staat Israël als voldongen feit moet worden geaccepteerd. Uit het vervolg viel duidelijk op te maken dat FADLALLAH zelf onverkort vasthoudt aan de bevrijding van Palestina, maar dat hij van mening is dat zowel veel Arabische regeringen als de leiders van Amal zich ten onrechte hebben neergelegd bij het bestaansrecht van Israël.

Blijkens de tekst van het citaat zoals FARAJALLAH dat weergaf, zou FADLALLAH in zijn verklaring Yasser ARAFAT geen verwijt hebben gemaakt zich te hebben verzoend met de existentie van de staat Israël. Dit is merkwaardig omdat de shi'itische voorman de PLO-leider juist daarvan herhaaldelijk heeft beschuldigd. Dezerzijds bestaat daarom het vermoeden dat FARAJALLAH alleen die uitspraken van FADLALLAH heeft geciteerd die in zijn kraam te pas kwamen.

Betekenis.

Nu er reeds enige tijd in de westerse media wordt geredetwist over het antwoord op de vraag of de PLO het bestaansrecht van de staat Israël niet reeds impliciet heeft erkend, mag het veelbetekenend worden genoemd dat FARAJALLAH in een PLO-blad nadrukkelijk en met instemming melding heeft gemaakt van de opvatting van FADLALLAH. Deze opvatting komt erop neer dat er nu eindelijk serieus werk moet worden gemaakt van de bevrijding van Palestina en dat Palestijnen daarbij niet langer mogen worden gehinderd door Arabieren die hen dolkstoten in hun rug toebrengen, dat wil zeggen door landen als Jordanië die alles verwachten van diplomatiek overleg en landen als Syrië, die de Palestijnse manoeevrerruimte in Libanon willen beperken.