

AD 117



A85/38

24 september 1985

Libanon / Een communist over de zelfmoordacties in het zuiden.

Op 12 mei j.l. gaf een leider van de CP-Libanon een persconferentie in Moskou. Enkele antwoorden werden de volgende dag integraal uitgezonden in de Arabische uitzending van het radiostation 'Moskou International Service'.

De spreker

De persconferentie werd gegeven door Abdal-Karim MURUWAH (ook wel MROUE), die reeds jaren zowel lid van het politburo als secretaris van het centraal comite van de CP-Libanon is. Volgens Radio Moskou maakt hij voorts deel uit van de leiding van het 'Lebanese National Democratic front' (LNDF). Zoals bekend is dit Front het samenwerkingsverband van die linkse en progressieve groeperingen in Libanon, die op het ogenblik samenwerken met Syrië.

MURUWAH verbleef in de Sovjetunie in verband met de feestelijkheden ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de overwinning op Nazi-Duitsland.

Opstelling jegens zelfmoordacties.

Volgens het radiobericht vroegen verschillende Sovjetrussische en Arabische journalisten aan MURUWAH om nader in te gaan op "de daden van zelfopoffering, zoals die werden uitgevoerd door de patriottische jongeren in het zuiden van Libanon".

De spreker begon zijn antwoord, althans het deel dat integraal werd uitgezonden, met er op te wijzen dat de eerste twee jonge vrouwen, die dergelijke acties hadden uitgevoerd - en - , communisten waren. In dit verband wees hij erop dat communisten het leven lief hebben en het plegen van zelfmoord daarom zeker niet toejuichen. Maar, zo vervolgde hij, "de communist, die strijdt voor een rechtvaardige patriottische zaak, is wel degelijk bereid zichzelf te offeren als er geen andere mogelijkheid is".

Vervolgens waarschuwde MURUWAH zijn gehoor, dat Israël er alles aan doet om het verzet in Libanon voor te stellen als een sectarisch gebeuren, dat wil zeggen als daden van shi'iten, en niet als "een patriottisch Libanees fenomeen". Hij benadrukte dat het verzet in Libanon evenwel een "nationale en democratische beweging is en zeker geen religieus of sectarisch gebeuren".

Tenslotte

Alhoewel MURUWAH duidelijk wilde maken dat er slechts sprake was van een Libanese verzetbeweging, is die eenheid in werkelijkheid nog verre te zoeken. Voorzover bekend is laten de radicale, op Iran georiënteerde shi'iten zich namelijk niet vangen onder de parapluie van het LNDF.

Aan de andere kant is het sedert enkele maanden zo dat zelfmoordacties door middel van autobommen in Libanon niet langer alleen het werk zijn van fundamentalistische shi'iten, maar ook worden uitgevoerd door aanhangers van verschillende bij het LNDF aangesloten groeperingen.