



A85/35

19 september 1985

De onthutsende denkwereld van ayatollah KHOMEYNI

Op 12 december 1984 hield de Iraanse leider ayatollah KHOMEYNI een rede ter gelegenheid van de herdenking van de geboortedag van MOHAMMED, de stichter van de Islam. De tekst van de toespraak werd door de Iraanse media wereldkundig gemaakt. In de loop van januari 1985 vestigde het Franse blad 'Le Nouvel Observateur' vervolgens de aandacht op de zacht gezegd opmerkelijke inhoud van de rede.

KHOMEYNI hield zijn gehoor voor dat het beëindigen van het leven van een ongelovige alleen maar een goede daad jegens die persoon is, omdat zo verhinderd wordt dat deze nog nieuwe zonden doet en daardoor in het hiernamaals nog zwaarder zal moeten boeten. Vervolgens wees KHOMEYNI erop dat oorlog een zegen voor de mensheid en voor alle naties is. Naar zijn mening leert de Koran dat er oorlog moet zijn totdat alle corruptie en rebellie zal zijn uitgeroeid. In dat verband merkte hij op dat een overwinning op Irak daarom niet het einde van de strijd zal betekenen: ook elders komt immers nog corruptie en verzet tegen de Islam voor. Het verbaast na het voorgaande niet meer dat KHOMEYNI tenslotte stelde dat het doden van ongelovigen een van de hoogste opdrachten is, die aan de mensen is gegeven.

Terecht wees de schrijver van het artikel in 'Le Nouvel Observateur' erop dat zeer veel Moslems deze interpretatie van de islamitische leer door KHOMEYNI afwijzen.