



A85/03 7 januari 1985

NIEUWE TSJECHOSLOWAAKSE RADIOZENDER MIKT OP WESTERSE  
PROTESTBEWEGINGEN

Van bevriende zijde werd vernomen dat er in Tsjechoslowakije vergevorderde plannen bestaan om een nieuwe radiozender in gebruik te nemen. Een hoge functionaris van de Tsjechoslowaakse vredesraad zou hebben laten weten dat zulks op last van de Sovjetunie gebeurde, die door middel van een "vrijheidszender" weerwerk wil bieden aan "de opruiende kapitalistische zenders Radio Free Europe en Radio Liberty". Het nieuwe radiostation zal gaan werken onder de naam HLAS MIRU, wat wil zeggen "Stem van de Vrede" en de programma's zullen worden verzorgd door de Tsjechoslowaakse vredesraad.

Met de nieuw op te richten zender hoopt men een brede massa in het westen te bereiken, die totnutoe ondanks alle inspanningen onvoldoende aangesproken wordt door de communistische vredesargumentatie. Als doelgroepen fungeren "alle vredelievende en vooruitstrevende krachten" in het duitstalige deel van Europa, en met name "actieve vredesbewegers, alternatieven, Groenen, milieuactivisten, tegenstanders van westerse kernbewapening, antifascisten, socialisten, krakers, dienstweigeraars, en iedereen die daar zo'n beetje omheen hangt."

Met het oog op de westerse jeugd zullen naast eigentijdse muziek vooral ook thema's als jeugdwerkeloosheid, milieuvervuiling, politieke schandalen en de westerse afhankelijkheid van de Verenigde Staten aan de orde gesteld worden. De grondtoon van alle uitzendingen zal worden bepaald door het streven om de communistische opvattingen over oorlog en vrede te verduidelijken.

Totnutoe is nog niet besloten vanaf wanneer en op welke frequenties er zal worden uitgezonden, maar wel is de gang van zaken rond de programmering reeds doorgesproken en vastgelegd. Naar verluidt zal Moskou bepalen welke thema's in bepaalde politieke situaties aan bod zullen moeten komen. De Tsjechoslowaakse redacteurs schrijven naar aanleiding van die richtlijnen

een conferentie van de (internationale communistische mantelorganisatie) Afro-Asian Peoples' Solidarity Organisation, AAPSO , begin december in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Dat de tegenstellingen tussen de verschillende politieke systemen op dit terrein groot zijn moge blijken uit het feit dat een groot deel van het westerse ongenoegen over de politieke koers van de UNESCO terug te voeren is op een rapport\* van die organisatie waarin op sommige punten het gebruik van de massamedia door overheden gerechtvaardigd lijkt te worden.

Of er een groot publiek is voor de "Stem van de Vrede" moet nog worden afgewacht. Tot een geduchte tegenhanger van Radio Free Europe en Radio Liberty, die dagelijks in tal van talen de westerse (i.c. de Amerikaanse) kijk op de feiten tot ver achter het IJzeren Gordijn in veertig miljoen huiskamers brengen, zal de nieuwe zender zich niet zo een twee drie ontwikkeld hebben. Tenslotte is dat ook niet het geval met de andere zenders die de communistische heilsvisie nu al in enorme intensiteit naar het westen stralen, inclusief tweemaal daags in het Nederlands. Mocht er echter in de internationale protestbewegingen een vaste schare luisteraars geworven worden dan is de kans niet denkbeeldig dat de "Stem van de Vrede" een factor wordt waarmee ook in Nederland rekening dient te worden gehouden.

-----  
\*"Many voices, one World", waarin een speciale commissie onder leiding van de ook in Wereldvrede raadkringen actieve Sean MACBRIDE de problemen van massacommunicatie beschrijft en aanbevelingen doet voor een "Nieuwe Informatie Orde".