



Nr. A84/022

29 maart 1984

IRAN ALS DE TERRORISTISCHE 'ZWARTE PIET'

Op vrijdag 27 januari jl. hield ayatollah [redacted] een preek op het terrein van de Universiteit van Teheran *), waarin opmerkelijke passages voorkwamen.

De prediker ging bij die gelegenheid o.a. in op de volgens hem tegenwoordig blijkbaar internationaal aanvaarde gewoonte om bevrijdingsbewegingen aan te wrijven zich te laten inspireren door Iran en de islam. Wordt volgens de spreker in vroeger dagen wereldwijd bij iedere onheilstijding beschuldigend naar Engeland gewezen (waarbij hij ongetwijfeld verwees naar de tijd dat dat land nog een koloniale grootmacht was), nu heeft iedereen het onmiddellijk over (pro-) Iraanse en islamitische bewegingen. Alhoewel de ayatollah toegaf dat dergelijke reacties negatieve propaganda voor Iran kunnen betekenen, voegde hij daaraan in een adem toe dat zij toch ook heel duidelijk een positieve uitwerking hebben. Zo stelde hij met tevredenheid vast dat het Witte Huis in Washington inmiddels heeft gemeend allerlei veiligheidsmaatregelen te moeten nemen om president [redacted] te beveiligen tegen eventuele acties van de kant van (pro-)Iraanse strijders.

Uit deze opmerkingen van [redacted] valt duidelijk te destilleren, dat men zich in Iran weliswaar enige zorgen maakt over het verschijnsel dat Teheran blijkbaar wereldwijd gezien wordt als de kwade genius achter veel terroristisch geweld, maar dat men zich anderzijds in de Perzische hoofdstad verkneukelt over de internationaal wijd verbreide angst voor gewelddadige activiteiten uit (pro-)Iraanse kringen. Alles duidt erop dat men in Teheran vooral geniet van de vrees die men de Amerikanen heeft weten in te boezemen en dat men - zeker op het ogenblik - bereid lijkt te zijn om risico's te nemen om die angstpsychologie nog maar aan te wakkeren.

*) Vgl. de samenvatting van het Iraanse persbureau IRNA d.d. 27-1-1984