



Nr. A83/020

13 mei 1983

### SYRIË EN DE TOEKOMST VAN ISRAËL

Op 17 april j.l. herdacht Syrië dat 37 jaar geleden de laatste vreemde troepen (i.c. Britten) het land verlieten, waardoor het de facto onafhankelijkheid verkreeg. Ter gelegenheid van dit feit hield

, een vooraanstaand functionaris van de in Syrië aan de macht zijnde vleugel van de Ba'ath-partij, een rede waarin de obligate uithalen aan het adres van de VS en Israël uitvoerig aan bod kwamen. Alhoewel hij in feite niets nieuws zei, is het toch zinvol om een tweetal opmerkingen van hem voor het voetlicht te brengen, al was het maar omdat in de huidige situatie in het Midden-Oosten de Syrische opvattingen van cruciaal belang zijn

In de loop van zijn feestrede stelde dat Syrië pas echt een nationale feestdag zal kunnen vieren als geheel Palestina bevrijd zal zijn. In dit verband deed hij de toezegging dat zijn land de strijd zal voortzetten "totdat de vreemde Zionistische bezetters verdreven zijn".

Aan het slot van zijn toespraak gaf de Syrische leider impliciet nog nader aan wat hij onder Palestina verstaat. Hij bracht toen n.l. een groet aan "zijn standvastige landgenoten op de Westbank en de Golan-hoogte en in de Gaza strook, Haifa, Jaffa Galilea en alle delen van Palestina", waarbij hij hun verzet tegen "de Zionistische bezetters" prees.

Het zal duidelijk zijn dat uit deze opmerkingen van een belangrijke Syrische leider zonneklaar blijkt dat Syrië niet bereid is een staat Israël binnen de grenzen, zoals die tot aan de juni-oorlog uit 1967 bestonden, te erkennen. Het zal voorts geen nader betoog behoeven dat een dergelijke Syrische stelling name ieder vredesoverleg in het Midden-Oosten bij voorbaat tot mislukken gedoemd doet zijn.