

01 Demonstratie Zuid-Molukkers te 's-Gravenhage op 27-12-1973

Verbinding: No. 12.

17 januari 1974.

Doss.: no. 170/224.

Onderwerp: Zuid-Molukkers.

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhou
d.d. 16-1-1974 doe ik U hierbij een fotokopie van de
door de Indonesische Ambassade aan de Nederlandse pers
verstrekke Press-Release no. 19/1-1974 toekomen.

Num. CO. 1165510.

EINDE

AC	1169729
CC	30 JAN 1974
CO	1165510
b.	/ /

B1169729

RELEASE
No. 19/1 - 1974

De Indonesische Ambassade in Nederland maakt hierbij bekend dat de Vereniging van Molukse Gemeenschappen te Djakarta (Himpunan Masyarakat Maluku Indonesia di Jakarta) op 5 januari 1974 aan de Nederlandse Ambassade te Djakarta de volgende verklaring heeft gestuurd in verband met de op 27 december 1973 voor de Indonesische ambassade te 's-Gravenhage gehouden demonstratie door de separatistische anti-Indonesische groep van Duid Molukkers in Nederland (RMS).

" Aan het Kabinet van het Koninkrijk der Nederlanden in Nederland.

Zalig Kerstfeest/Voorspoedig Nieuwjaar!

Tezamen met de christenheid op de hele wereld vieren wij op vredige wijze de geboorte van Jezus Christus, onze Heiland. Te 's-Gravenhage heeft een groep van separatistische Molukkers (zich noemende de "RMS") een tragisch incident geschapen door het in brand steken van onze Dwi Warna (de Rood-Witte vlag), ons nationaal symbool.

Deze handeling heeft ons als zonen van Indonesia van Molukse afkomst, die bloedige offers hebben gebracht in de strijd en voor de verdediging van de onafhankelijkheid van volk en staat van de Republiek Indonesia tegen het imperialisme/kolonialisme en neo-kolonialisme, diep in het hart getroffen.

Dit tragische voorval is een vernedering en verkrachting van de menselijke waardigheid van ons volk dat steeds - waar ook ter wereld de eer van de mensheid heeft hoog gehouden.

Het is inderdaad diep te betreuren, dat dit incident heeft plaats gevonden op een dag van algemene vergiffenis, en dat wij op deze dag van vrede en vergiffenis, het tegengestelde daarvan moesten ondervinden, wat door geen enkele godsdienstige mens beslist wordt getolereerd.

Daarom betreuren wij dit feit met bezorgheid en doen wij een innig beroep op het hart van het Nederlandse volk en verklaren voor de zoveelste keer sedert het incident van Wassenaar in alle spontaniteit opnieuw, dat er noch op de Molukken, noch in Indonesia in het algemeen plaats is voor een zich noemende Molukker van de zgn. RMS, die instrument was van het Nederlandse imperialisme van 24 jaar geleden.

wij verzoeken u derhalve, dat :

1. Onmiddellijk strenge maatregelen worden getroffen tegen de " regisseurs " die achter deze verbranding van ons nationaal symbool staan, opdat zij voor de rechtbank worden gebracht en terecht overeenkomstig de lokale rechtsprocedure;

2. Dat de Nederlandse Regering haar excuses aanbiedt aan de Indonesische Regering binnen de kortst mogelijke tijd, en de " auctor intellectualis " van deze actie bekend wordt gemaakt, opdat de bilateraal harmonische diplomatische betrekkingen wederkerig gehandhaafd kunnen blijven;
3. Indien na drie maal 24 uur na deze verklaring geen formale politiek-juridische reactie wordt gegeven, zal de Vereniging van Molukse Gemeenschappen (MEMMI) te Djakarta er niet voor terugdeinzen zich politiek te revancheren.
4. Wij doen een beroep op de Indonesische Gemeenschap van Molukse afkomst, waar ook ter wereld, om de gelederen te sluiten teneinde onze krachten te verenigen onder denationale leiding van E.L. President Soeharto om het nationale bouwplan van etappe tot etappe met succes te verwezenlijken ".

Aldus naar waarheid onze verklaring als een nationale morele verantwoording, krachtens de Pantjasila en de Grondwet van de Republiek Indonesia anno 1945.

Jakarta, 5 januari 1974.

De Regionale Raad van het Bestuur
van de Vereniging van Molukse
Gemeenschappen van Djakarta-Raya,

de Algemene Voorzitter,
(wg)

ABU KOTTA ISMAIL

de Algemene Secretaris,
(wg)

NICO KAYA Bsc.

De ambassade van de Republiek Indonesia
Rijkstraatweg 679
BRUSSELAAR