

F 110252/19

Land : Indonesië.  
Onderwerp : Adam MALIK, Indonesisch Ambassadeur te Moskou.

Referenties :



Datum van  
waarneming :

Bron : betrouwbaar.

Opmerkingen : Dit bericht wordt aangeboden aan de  
Hoogedelgestrenge Heer Mr. C.L.W. FOCK,  
Secretaris-Generaal van het Ministerie  
van Algemene Zaken.

Verzonden aan:

Aan het Kabinet van de Minister-President  
t.a.v. de Hoogedelgestrenge Heer Mr. C.L.W. FOCK

Plein 1813 no. 4

's-GRAVENHAGE.

## Indonesië

ADAM MALIK, INDONESISCH AMBASSADEUR TE MOSKOU

De huidige Indonesische Ambassadeur te Moskou, Adam MALIK, is op 22 juli 1917 te Pematang Siantar (S.O.K.) geboren. Hij heeft een opleiding genoten aan de H.I.S. en heeft zich verder aan zelfstudie gewijd.

Vóór de oorlog was MALIK in de nationalistische beweging en pers werkzaam en deswege naar Digoel verbannen. Hij werkte tijdens de bezetting voor het Japanse persbureau Domei. MALIK was een van de jongeren, die een rol speelden bij de uitroeping van de Republiek in augustus 1945. Hij was lid van het Werkcomité van het K.N.I.P. van 1945-46. Adam MALIK stond in nauw contact met Tan MALAKKA en was met deze betrokken bij het ontvoeren van SJAHRIR in 1946. Bij de aanvang van de tweede politionele actie werd hij gearresteerd, doch in juli 1949 aan de Republiek overgegeven.

MALIK was een van de leiders van de in 1948 gevormde "nationaal-communistische" Partai Murba (Proletariërs-partij), waarvan Tan MALAKKA de geestelijke leider was. MALIK hield zich in deze partij vooral bezig met de propagandistische zijde en was waarschijnlijk verantwoordelijk voor de interinsulaire en buitenlandse contacten van de Partai Murba.

In 1953 werd MALIK directeur van het Indonesische Persbureau Antara en grootste aandeelhouder van de Times of Indonesia. Sindsdien had laatstgenoemd blad een abonnement op de New China News Agency. Waarschijnlijk werd belangrijke subsidie van communistisch-Chinese zijde ontvangen. In de Times of Indonesia werd meer dan gewone aandacht aan de Sowjet-Unie, China en de PKI besteed.

In hetzelfde jaar 1953 werd geconstateerd, dat Adam MALIK regelmatig contact had met de Tass-correspondent te Djakarta, Vasili USATKJEW.

In 1955 werd MALIK voor zijn partij in het Parlement gekozen. Betrokkene heeft als lid in het initiatiefcomité gezeten voor de International Meeting of Journalists, welke gehouden is te Berlijn in juni 1955. Deze meeting stond onder auspiciën van de communistische mantelorganisatie I.O.J.

In september 1956 was Adam MALIK aanwezig bij een ontmoeting te Zürich van Indonesische en Nederlandse journalisten, welke ontmoeting onder auspiciën van I.P.I. stond.

In 1959 werd betrokkene als vertegenwoordiger van de "generatie 1945/ tot lid van de Hoge Adviesraad benoemd.

In oktober 1959 is MALIK tot Indonesisch Ambassadeur te Moskou benoemd en in maart 1960 tevens tot Ambassadeur in Polen, Roemenië en Bulgarije. Een maand later, in april 1960, was MALIK aanwezig bij een bespreking tussen GANEW en SUKARNO in Sofia. Bij deze gelegenheid droeg betrokkene de titel van "Ambassadeur met speciale missie".

