

24 januari 1959

U 345/59 - C 46 - P1/PS9.

PA 9602/17
SECRET

Land: Algerije.

Onderwerp: De toestand in Algerije.

Referenties:

Datum van waarneming: Eerste helft januari 1959.

Bron: Betrouwbaar.

Informant: Een van de meest deskundige journalisten over Algerije, die o.m. contact onderhoudt met de leiders van de FLN. Informant heeft contact met de familie De GAULLE en wordt soms door de Franse regering geconsulteerd. Hij is optimistisch over de bedoelingen van De GAULLE en zijn omgeving.

Opmerkingen:

Verzonden aan: de Minister van Buitenlandse Zaken.

191.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. L.J.M. BEEL
Minister-President

Plein 1813 no. 4

'S-GRAVENHAGE.

GEHEIM

Algerije

DE TOESTAND IN ALGERIJE

De toestand in Algerije is nog altijd ernstig en de ruwe methoden van het Franse leger zijn geenszins zachter geworden, het gaat nog altijd zijn eigen gang. De verschillende economische maatregelen die de Franse regering ten gunste van Algerije neemt worden door het leger, dat ze moet uitvoeren, omgebogen in de richting van integratie en als propaganda voor integratie gebruikt.

Er zijn nog altijd in de Djebels haarden van FLN-macht; in deze wordt de bevolking ontruimd en elders bijeengebracht, waar ze vaak, zonder redelijk levensonderhoud, praktisch door regeringssteun in het leven wordt gehouden; een allesbehalve gezonde toestand. Sommige van deze centra zijn goed, andere verschrikkelijk.

Er zijn streken waar de bevolking door de twee leger - het Franse leger en de FLN - onderhanden genomen wordt. Daar komt het soms voor, dat de bevolking met Franse steun vlucht, eenvoudig om het leven er bij te houden.

De wapenleveringen aan de FLN worden moeilijk. Het aantal nieuwe vrijwilligers is echter steeds groot. De aanslagen nemen niet af.

Onder de jeugd is een groeiende sympathie voor het nieuwe China te bespeuren - met voorbijzien van het communisme aldaar.

De FLN-leiders hebben geenszins het gevoel, dat zij overwinnaars zijn. Zij realiseren zich heel goed hun nederlagen en tegenslagen. Zij hebben echter het gevoel, dat zij het heel lang kunnen uithouden, langer dan Frankrijk. Het FLN-leger zal uiteindelijk de politieke beslissingen moeten nemen. Dit leger kan geen wapenstilstand aanvaarden, omdat er nauwelijks voor hen

een regeling te bedenken is die hun voldoet en die door
het Franse leger aanvaard wordt.

Eerste helft januari 1959.