

03-01-77

Op 3.1.77 werd vernomen dat [REDACTED] in Parijs - eigenaar/leider van de Librairie Arabe aldaar door een aantal onbekenden vermoord was. Saleh was één van de leiders in Frankrijk van het z.g. "Refusal Front" en was van 19.12 t/m 29.12.1976 in Bagdad geweest.

Op 9.1.77 ontving Frankrijk twee Irakezen die het lichaam van [REDACTED] op wilden halen. Eén van de Irakezen was in het bezit van een als vals bekend staand paspoort op naam van [REDACTED] (ten rechte [REDACTED]), de organisator van het bloedbad tijdens de Olympische Spelen te München op 5.9.1972.

[REDACTED] zou contacten onderhouden met [REDACTED] (alias [REDACTED]) de in Bagdad zetelende leider van de "Black June Organization". Van de pers werd vernomen dat [REDACTED] in Parijs op zijn hotelkamer werd gearresteerd. Voorts werd van de pers vernomen dat hij op 11.1 weer is vrijgelaten en naar Algiers is vertrokken, dit ondanks een uitleveringsverzoek zijdens Israël en de Bondsrepubliek Duitsland.

04-01-77

Opheffing Rode Hulp.

Op 4.1.77 verscheen in de pers de volgende mededeling:

"De Marxistisch - Leninistische organisatie Rode Hulp heeft besloten zichzelf op te heffen. Het landelijk secretariaat van de beweging, die vier jaar geleden is voortgekomen uit de Rode Jeugd, heeft alle actieve leden opgeroepen zich aan te sluiten bij bestaande groeperingen om daar het werk van de Rode Hulp voort te zetten. In een verklaring worden die werkzaamheden aangeduid als het organiseren van actieve solidariteit met met strijdende en gevangengenomen linkse activisten. In de verklaring, die is ondertekend door [REDACTED] en [REDACTED], (zie mutatie 24-09-76 in journaal sept/okt 1976), wordt gezegd dat de Rode Hulp zichzelf heeft opgeheven omdat de beweging door de Nederlandse Staat en de "burgerlijke pers" in een misdadig/wordt gesteld."

"Meer dan ooit vindt het landelijk secretariaat van de Rode Hulp het noodzakelijk de waakzaamheid te vergroten tegenover de uitbreiding van bevoegdheden van het staatsapparaat en de daaruit voortvloeiende aanval op links in Nederland".

Dat treft, aangezien er met het verscheiden van de Rode Hulp een nieuwe organisatie werd opgericht met een vergelijkbare doelstelling: Het "Rood Verzetsfront", postbus 384 in Hoogeveen. Eveneens opmerkelijk is dat de kern van dit Rood Verzetsfront wordt gevormd door personen die nagenoeg allen lid waren van de ter ziele gegane Rode Hulp. In het eerste nummer van het blad van het Rood Verzetsfront wordt geageerd tegen de besluiten die genomen zijn op de Europese Conventie ter bestrijding van Terrorisme.

/ licht

05.01.77

Op 5.1.77 werden op Zwitsers gebied bij de grensovergang Basel-Lörrach twee personen aangehouden voor controle. Na overhandiging van de paspoorten schoten zij op de douane-ambtenaren en vluchtten in de richting van Basel. De identiteitspapieren lieten zij achter. Het gaat om authentieke paspoorten; de pasfoto's zijn verwisseld. Na onderzoek bleek het te gaan om de volgende Baader-Meinhoff leden:

██████████, geboren op ██████████ te Freiburg, en:

██████████, geboren op ██████████ te Karlsruhe.(zie foto's)

In dit verband wordt ook de aandacht gevestigd op:

██████████, geboren op ██████████ te Singen.



links: ██████████

onder: ██████████ (opnamejaar '74) foto uit pas van ██████████



onder: ██████████ (uit '74) foto uit pas van ██████████



in wilden. Een veiligheidsbeamide van de Duitse politie sommeerde de man terug te gaan, wat hij na enige aarzeling deed. Even later sprong hij weer. De veiligheidsman kwam naar hem toe om hem weer naar boven te krijgen; hij werd echter aangevallen terwijl getracht werd zijn machinepistool te ontfutselen. Ter afwering hiervan gaf de veiligheidsambtenaar drie schoten af, waardoor betrokkene buiten gevecht werd gesteld.

VLK 1468

Hij is genaamd: [REDACTED], geboren te Beiruth op [REDACTED], wonende te West-Duitsland, [REDACTED] in bezit van een Libanees paspoort, nummer [REDACTED] afgegeven op 9.5.75 in Beiruth.

24.01.77

Van de zijde van Maroc-Air werd vernomen dat ernstige bedreigingen zijn geuit tegen de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij. Er zou een vliegtuig worden gekaapt door een Libanees; verdere gegevens over plaats en personalia ontbreken. Op de aangegeven datum (20.1.77) werd verhoogd toezicht gehouden op de bedoelde vliegtuigen, doch er gebeurde niets.

Wellicht vindt de oorsprong van dit bericht zich meer terug in de Marokkaans-Lybische verhoudingen die laatstelijk zijn verslechterd, en in mindere mate op een feitelijke dreiging.

29.01.77

Op 29 januari vond te Amsterdam een demonstratie plaats ten behoeve van de steun aan het Palestijnse verzet. Deze demonstratie en manifestatie in het Roothaanhuis werd onder meer georganiseerd door de Iraanse studentenvereniging de C.I.S.N.U.; ook waren vertegenwoordigers van de Gerakan Pattimura aanwezig, een Zuidmolukse jeugd- en studentenbeweging. Om 13.30 uur vertrok een groep vanaf het Museumplein naar het Roothaanhuis.

In verband met deze manifestatie werd bericht ontvangen dat op de bijeenkomst zou spreken: [REDACTED] geboren op [REDACTED]. Deze persoon stond in het Onsporingsregister gesignaleerd als VLK 564. Hij bleek echter in het bezit van een diplomatieke status als P.L.O.-vertegenwoordiger in West Duitsland. Op deze grond is de signalering als VLK middels een telexbericht aan combinatie algo ingetrokken....