

04-12-76

Op 4 november 1976 werd te Denemarken, kort na het opstijgen, een vliegtuig gekaapt door een man die een briefje aan de stewardesse gaf voor de piloot en tegelijkertijd liet zien dat hij in het bezit was van een handgranaat. De stewardesse bracht het briefje naar de piloot en deelde nog mede dat de man had verklaard een medeplichtige aan boord te hebben. Het toestel zette daarop koers naar Oostenrijk, conform de eisen van de kaper. In Oostenrijk geland gaf de kaper zich over aan de autoriteiten. Hij bleek geen mededaders te hebben gehad zoals hij aanvankelijk had verklaard, en de handgranaat bleek te zijn vervaardigd uit gekneed wittebrood, zwarte schoensmeer, onderdelen van een scheerapparaat en een verbogen tinnen lepeltje, wat in de vorm van een beugel aan het scheerapparaat gemonteerd was. Over de motieven van de man wordt nog in het duister getast.



07-12-76

Bericht werd ontvangen dat [REDACTED], de Syriër die op 27 april 1973 in het centrum van Rome een employée van de Israëliëse luchtvaartmaatschappij El Al, te weten [REDACTED], doodschoot, op 7 december door een rechtbank te Rome bij verstek tot 25 jaar gevangenisstraf is veroordeeld.

De dader, die op heterdaad betrapt was en een volledige bekentenis aflegde, werd avant zijn veroordeling op vrije voeten gesteld, om met onbekende toestemming te verdwijnen na enige tijd op een "verplichte verblijfplaats" te hebben vertoefd.

De zoveelste daad van Palestijns terrorisme te Rome heeft hiermee een typische afloop "à l'italienne" gekregen: een ferme veroordeling nadat te voren vast staat dat de dader naar het buitenland is uitgeweken en derhalve geen repressailles in de toekomst te vrezen zijn.

13.12.76

Op 10 december werd door de politie Utrecht de volgende anonieme brief ontvangen:

"Noem mij maar [REDACTED]. Ik ben in het bezit van ampullen met een dodelijk virus. Deze virussen kunnen heel de stad Utrecht doen. Ik wil f. 250.000.-- in coupures van f. 100.-- en f. 25.-- a.s. maandagavond 13 december in een rode koffer. Om 21.00 uur moet de koffer in het balletje

staan van het hoofdkantoor. Iemand haalt de koffer af die ik onder druk heb en van niets weet. Als U hem arresteert of wat dan ook zullen de rampen niet te overzien zijn. Ik maak geen grapjes, ik was ook het brein achter de ontvoering van het Nederlandse meisje in Brussel." Op dezelfde datum werd de volgende brief bij het Utrechts Nieuwsblad bezorgd:

"Voor de Voorpagina. Noem mij maar [REDACTED]. Ik ben in het bezit van ampullen met een dodelijk virus. Deze virussen kunnen heel de stad Utrecht doden. Maandag 13 december moet f. 250.000.— klaar staan. Meerdere gegevens heb ik toegestuurd aan het Hoofdbureau van Politie Paardeveld. Ik was het brein achter de ontvoering van het Nederlandse meisje in Brussel. Ik zal Nederland laten rillen".

Conform de eisen werd een rode tas geplaatst bij het hoofdkantoor, waar gepost werd. Er kwam echter niemand opdagen.

Op 6 januari 1977 werd door de gemeentepolitie Utrecht een persoon gearresteerd die middels een dreigbrief trachtte f. 20.000.— af te persen van een juwelier. Er zouden tijdbommen geplaatst zijn in de winkel. Bij verhoor bekende betrokkene ook de viruszaak, toen hij geconfronteerd werd met zijn brieven. Hij is genaamd: [REDACTED]

20.12.76

Gedurende de Libanese burgeroorlog zouden tientallen duizenden Libanese paspoorten in handen van de Palestijnse bevrijdingsbewegingen geraakt zijn.

Er zouden reeds gevallen bekend zijn van Palestijnen, die in Europese en Arabische landen arriveerden met dergelijke paspoorten. De regering van Koeweit zou besloten hebben geen reizigers met in 1975/76 afgegeven Libanese paspoorten toe te laten, terwijl de Saoedi-Arabische regering op november 1976 besloot alleen reizigers toe te laten met Libanese paspoorten indien getekend door [REDACTED] - het hoofd van "General Security" in Libanon.

Verdacht zijn voornamelijk lichtblauwe paspoorten met nummers boven de [REDACTED]

27.12.76

Bij onderzoek is gebleken dat de twee "F.N."-pistolen, die de kapers van het K.L.M.-toestel "City of Madrid" in september 1976 in hun bezit hadden, op 26 mei 1976 de F.N.-fabriek te Herstal/België verlieten met bestemming "Ministry of Defense and Marketing Supply" te Bagdad/Irak....