

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

B. V. D.

Aan de Heer Hoofd Marid,
Koningin Marialaan 17,
te
'S-GRAVENHAGE.

Bijlage(n): 1

Uw brief van:

Nr 996755

Onderwerp:

Bond voor Dienstweigeraars.

's-Gravenhage, 19-5-1970
President Kennedylaan 25

VERTROUWELIJK

= em 85933-
Hierbij moge ik U, mede onder verwijzing naar mijn rapport no. 983.952 dd. 20-1-1970 over "acties tegen het leger", een rapport te doen toekomen met voornamelijk feitelijke informatie over de Bond voor Dienstweigeraars, die de laatste tijd herhaaldelijk in het nieuws is geweest vanwege propagandistische activiteiten die onder dienstplichtige militairen kennelijk effect sorteren.

In het bijzonder moge ik Uw aandacht vragen voor de extreem-radikale termen waarin deze Bond zich presenteert, militairen en toekomstige militairen tot actie aanzet en haar uiteindelijke bedoelingen formuleert.

De Bond voor Dienstweigeraars neemt daarmee onder de jongere radikale organisaties ongetwijfeld een opvallende plaats in.

HET HOOFD VAN DE DIENST

A. Kuipers

Drs. A. Kuipers.

VERTROUWELIJK

Lijst. S. 17. 1967/1968 9631

Behoort bij brief no. 996755

St.no. 12

Dit exemplaar bestaat uit 6 blz.

VERTROUWELIJK

DE BOND VOOR DIENSTWEIGERAARS

("Witte" BVD)

Organisatie

De Bond voor Dienstweigeraars is op 26 juli 1967 in het Kamp Vledder opgericht.

Sinds het op 31 mei 1969 te Utrecht gehouden 2e Congres wil de "witte" BVD beschouwd worden als een "open" vereniging, waarvan ook niet-dienstweigeraars lid kunnen worden.

De Bond heeft afdelingen in vrijwel alle z.g. "tewerkstellingen" en voorts informatiebureaus in verschillende plaatsen. Ze telt momenteel + 600 leden, verspreid over het gehele land.

Het secretariaat is - tot nader mededeling - gevestigd aan de Herengracht 358 te Amsterdam.

Uitgaven

"Passieffist" "Nationale en Soldatenkrant"

Verschijnt 10x per jaar.

Abonnementen f 8,- per jaar, te betalen aan:

Postbus 35, Oegstgeest (afgegeven aan Franciscus ERANER, Louise de Colignystraat 7 I Amsterdam)

Intern Bulletin (uitgave van het secretariaat voor alle leden)

Verschijnt 1x per 3 weken

Diverse pamfletten, welke (gratis) worden verspreid, val. onder (toekomstige) militairen.

"Variaties in het doden van een medemens"

een eenmalige uitgave, waarin tekenaar Peter van Aal een anti-militairistische persiflage geeft op het boek "Variaties" van de NVSH.

VERTROUWELIJK

Bestuur

De oprichters van de "witte" BVD, Ernst VERHAAR, Tom de NIJS, Ger ACKERMANS en André KAMPHUIS; allen dienstweigeraars die toentertijd in het kamp Vledder verbleven, vormden tevens het eerste bestuur. Dit werd reeds in oktober 1967 vervangen door een nieuw landelijk bestuur, bestaande uit: Martijn WILLEMS, Ger ACKERMANS, Bert BATELAAN en Louis EVERINK, welke combinatie in functie bleef tot het in juni 1968 gehouden 1e congres van de Bond, toen drs Hans ten DAM het voorzitterschap op zich nam.

Op het 2e Congres van de "witte" BVD (31-5-1969 te Utrecht) werd besloten geen nieuw landelijk bestuur te vormen. In Amsterdam zou een secretariaat worden gevestigd, dat slechts verklaringen zou kunnen afleggen na overleg met de afdelingen.

Deze afdelingen zouden zelfstandig moeten werken en zelf met initiatieven moeten komen. Door inactiviteit en gebrek aan scholing is hiervan evenwel nog weinig terechtgekomen.

Hierdoor wordt de "witte" BVD in feite "beheerd" door het secretariaat, dat de volgende - aan frequente wijzigingen onderhevige - taakverdeling heeft:

<u>Onderwijsfront</u>	Ben DANKBAAR	
	Niko SCHOUTEN	
	Albert COOL	
<u>Protestdienst</u>	Wim WEESHUIZEN	
	Hein BIJNEN	} samenstellers } "handboek voor de } protestdieners"
	Hein de VRIES	
<u>Burgerdienst</u>	Hein de VRIES	
<u>Intern Bulletin +</u>	Joop DUPPEN	}
<u>Coörd. afdelingen</u>	Albert COOL	
<u>Voorlichting +</u>	Niko SCHOUTEN	}
<u>KnipselDienst</u>	Albert van SCHIE	
<u>"Fascieffist"</u>	Fiet ORDENAN	
<u>Expeditie</u>	Han JOKKER	
<u>Lederadministratie</u>	Cas CONVENT	
<u>Buitenland</u>	Jos van HANEN	
<u>Documentatie</u>	Jan HALMES	

Daarnaast is nog uit oudere gegevens bekend:

<u>Vertalingen</u>	Taco van PEIJPE
<u>Archief</u>	Ad LOKKER
<u>Financiën</u>	Rob WALDA
<u>Typewerk</u>	Tineke BUITENHUIS
<u>Algehele coördinatie</u>	Jan HALKES

Contacten

a. De contacten van de "witte" BVD verschillen van plaats tot plaats. Over het algemeen zijn er goede contacten met de SJ, met name in Delft en Rotterdam.

Daarnaast zouden er contacten zijn met de PSP, diverse linkse studentenorganisaties, het Onderwijsfront, Kerk en Vrede, de ANVA, Pax Christi, Sjaloom, Het Contact Comité Dienstweigeraars (CCDW) etc.

Gok met de VVDM zou de Bond voor Dienstweigeraars goede, maar officieuze contacten hebben. (Met betrekking tot de VVDM is eens opgemerkt: "De VVDM is voor de buitenwereld tegen protestdienst, maar in feite is zij er zeer gelukkig mee".)

b. Het is niet bekend, of de "witte" BVD contact heeft met soortgelijke organisaties in het buitenland. Wel is het duidelijk, dat zij veel aandacht heeft voor de gang van zaken in West-Duitsland op het gebied van dienstweigering, met name voor de activiteiten van het "Verband der Kriegsdienstverweigerer" (VK) een reeds + 10 jaar bestaande organisatie.

Als contactadres wordt genoemd: J. OSSENBERG, 6 Frankfurt, Mittelweg 60.

(Zie ook: Bijlage I).

Doelstellingen

De doelstellingen van de Bond voor Dienstweigeraars zijn, sinds de oprichting in juli 1967, met de Bond meegeëvolueerd.

Aanvankelijk bleken deze doelstellingen slechts uit een beperkt actieprogramma, dat o.a. de volgende punten bevatte:

- a. Vrije keuze voor een ieder tussen militaire en burger dienst-plicht.
- b. Gelijkstelling van de dienstdtijd voor militairen en erkende gewetensbezwaarden.
- c. Aanpassing van het werk van de erkende gewetensbezwaarde aan zijn capaciteiten.
- d. Vereenvoudiging van de procedure om als gewetensbezwaarde "erkend" te worden.
- e. Het recht om propaganda te maken (b.v. op scholen).

In de loop van de volgende twee jaren is dit programma echter uitgebreid tot propaganda voor de erkenning van het om politieke redenen ingediende beroep op de Wet Gewetensbezwaarden. Daarnaast beoogt de Bond thans in het algemeen een "maatschappelijke bewustwording" te stimuleren, "met name ten aanzien van het militaire geweld".

De verdere ontwikkelingen worden onder meer hierdoor vergesaukelijkt dat de doelstellingen niet schriftelijk zijn of worden vastgesteld, b.v. in de vorm van statuten (congresbesluit 1969 *).

Op het congres in 1969 werd besloten het begrip protestdienst (overgenomen uit West-Duitsland) ook in Nederland te propageren.

Na het in november 1969 gehouden anti-Navo-congres werd dit idee nader ontwikkeld en geformuleerd. Omstreeks dezelfde tijd werden de ideeën van Ruid KATER en Roel van DUYN m.b.t. sabotage in het leger door de BVD overgenomen, zodat gesteld kan worden dat het voornaamste doel van de Bond thans is gelegen in de liquidatie van het Nederlandse leger (en de NAVO) door middel van ondermijning van binnenuit (protestdienst, sabotage). (Zie ook: Bijlagen I en II).

De diverse activiteiten worden uiteindelijk gezien in het kader van een "buitenparlementaire oppositie" naar westduits voorbeeld, hetgeen eens expliciet is gesteld door Harry SCHEEGER in een artikel in "De Groene" van 4 april 1970, dat als volgt besluit:

"Wil je als dienstweigeraar serieus genomen worden, dan zul je de grenzen van het toelaatbare moeten overschrijden, saboteren, protesteren, de wet ontregelen en het anderen leren".

*) De - in 1957 gedrukte - statuten zijn vermoedelijk vervallen gebleven, aangezien deze (gedeeltelijk) niet meer met de huidige toestand overeenkomen.

Activiteiten

De eerste actie van de "witte" BVD welke boven plaatselijk niveau uitsteeg was het aanplakken van pamfletten in diverse steden, in september 1968, met het oogmerk algemene ruchtbaarheid te geven aan dienstweigering als onderdeel van "een maatschappelijke bewustwording t.a.v. militair geweld" (het z.g. "witte Hunebeddenplan").

In de afgelopen jaren heeft de "witte" BVD in vele plaatsen pamfletten verspreid. Soms zijn deze pamfletten zeer opruiend van toon. De verspreiding vindt vooral plaats bij kazernes, bij keuringradsen, in (militaire) treinen, in stationshallen etc.

In februari 1969 verstoorden een aantal "witte" BVD-ers een vergadering van het CCDW en eisten dat de "witte" BVD (met haar streven naar erkenning van "politieke" dienstweigering) meer in het overleg van het CCDW zou worden betrokken.

Samen met de NSR, de SJ en de FJG (A'dam) heeft de "witte" BVD deel uitgemaakt van het z.g. "Anti-NAVO-Komitee", dat het anti-NAVO-congres organiseerde (21/22 november 1969 te Amsterdam).

Tijdens de z.g. "follow-up" van dit congres werd het begrip "protestdienst" nader geformuleerd en werden toekomstige acties besproken.

In samenwerking met de SJ en het Onderwijsfront gelukte het de "witte" BVD een door de Atlantische Commissie te organiseren scholierenconferentie over de NAVO (3-5 januari 1970 te Bergen aan Zee) te doen mislukken.

Op 11 maart 1970 drongen een 30-tal "witte" BVDers en "ambtenaren van het Volksdepartement voor sabotage" (Oranje Vrijstaart) een kazerne te Amersfoort binnen en deelden daar pamfletten uit.

- 6 -

Binnen de krijgsmacht neemt het aantal gevallen van al dan niet opzettelijke vernieling duidelijk toe, hetgeen stellig voor een deel als effect gezien moet worden van de activiteiten van de "witte" BVD.

Over toekomstige acties heeft Piet ORDEMAN onlangs onder meer geschreven: "In het komende jaar zullen de acties weer verder moeten gaan. We zullen niet moeten terugdeinzen voor het bezetten van kazernes of bijvoorbeeld van het bureau gewetensbeswaren. Panflettenacties blijken nauwelijks iets uit te halen. We zullen de mensen dan ook veel harder en direkter moeten aanpakken, zoals door acties in het leger, het rechtstreeks in de war schoppen van oefeningen en parades en het in dienst gaan om daar in hun eigen situatie de mensen te bewerken. Er zal gevochten moeten worden op alle fronten, als in een kerilja. De pacifisten en sociaal-democraten in en om de BVD zullen in de acties moeten worden geradikaliseerd....."

Elders schrijft hij:

"(Er) moet duidelijk worden gemaakt, dat dienstweigeren, protestdienst, sabotage, en welke vorm van actie tegen het leger ook, slechts middelen zijn om iets te bereiken en meer niet".

En:

| "Akties zonder revolutionaire bedoeling hebben geen zin".

15-5-1970.

Behoort bij brief no. 996755

VERTROUWELIJK

Bijlage I

De Duitse "zusterorganisatie" van de "witte" BVD, het "Verband der Kriegsdienstverweigerer" (VK) voert reeds geruime tijd een campagne tegen de Bundeswehr.

In het door het Duitse Ministerie van Defensie uitgegeven blad "Information für die Truppe" (1970-2) is een beschouwing van het VK gepubliceerd over deze campagne.

De samenstellers schrijven onder meer het volgende:

"Bei der Anti-Bundeswehr-Strategie muss davon ausgegangen werden, dass diese nur Teilstrategie im Rahmen der Gesamtstrategie der revolutionären Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland sein kann. Grundlage der Strategie-Diskussion darf daher weder ein unkritisches Dogma, etwa "Pazifismus um jeden Preis" sein, noch die Fetischisierung eines taktischen Faktors in unserem Kampf, z.B. der Kriegsdienstverweigerung. Auch Kriegsdienstverweigerung muss als ständig auf seine politische Effizienz (= Wirksamkeit) zu prüfendes Mittel, sozusagen als Vehikel (= Werkzeug) der Anti-Bundeswehr-Kampagne verstanden werden, nicht aber als strategisches Ziel.

Es ist zu untersuchen, welchen Stellenwert eine mögliche Anti-Bundeswehr-Strategie innerhalb der Gesamtstrategie der Ausserparlamentarischen Opposition einnehmen kann; vor allem, welche grundsätzlichen, schon im Ansatz zu überschauenden Unterschiede es zwischen der Zielrichtung z.B. im Kampf an der Universität und dem Kampf gegen die Bundeswehr zu berücksichtigen gilt. Dabei ist prinzipiell folgendes festzustellen: Kampf gegen die Bundeswehr muss sich von vornherein als Kampf gegen ein Exekutivorgan der Konterrevolution verstehen.

Es geht nicht darum, die Bundeswehr an der Basis zu demokratisieren um damit eine Produktivkraft für eine emanzipierte (= befreite) Gesellschaft zu schaffen, sondern es geht darum, die Bundeswehr "um die Ecke" zu demokratisieren, das heisst sie zu zerschlagen.

Die eigentliche strategische Legitimation erfährt die Anti-Bundeswehr-Kampagne in der existentiellen Bedrohung, die die Streikkräfte für und darstellen. Der Kampf gegen die Bundeswehr ist Kampf für die Existenz und Weiterentwicklung der sozialistischen Bewegung".

Het commentaar van "Information für die Truppe" hierop luidt:

Hier ist klar ausgesprochen, dass es den extremsten Vertretern der Kriegsdienstverweigerer nicht um den Gewissenskonflikt geht, im Kriege die Kasse gegen Menschen erheben zu müssen. Vielmehr ist für diese Kräfte die Kriegsdienstverweigerung ein politisches Kampfmittel. Ziel ist die Zerschlagung der Bundeswehr, denn diese

VERTROUWELIJK

ist angeblich eine "existentielle Bedrohung" beim "Kampf um die Weiterentwicklung der sozialistischen Bewegung".

Was hier unter "sozialistisch" verstanden wird, deckt sich weder mit den politischen Zielen des europäischen Sozialismus (Sozialdemokratie) noch mit dem Kommunismus, auch nicht dem chinesischen oder jugoslawischen Kommunismus. Vage Anklänge bestehen allenfalls an den weithin irrationalen "Castrismus". Am nächsten kommen die hier gemeinten "sozialistischen" Vorstellungen dem sogenannten Anarchismus.

PASSIEFFIST

Nationale en soldatenkrant
 37, Markt (voorlijk kant tegenover)

1970 - 1971
 Januari 1970

verschijnt tien keer per jaar
 abonnements: 6 gulden per jaar
 losse nummers: f 1,00

opgave als abonnee:

door overschrijving van de poen op giro 1678652
 t.n.v. penningmeester Passieffist, postbus 35,
 Oegstgeest.

De nationale en soldatenkrant wordt uitgegeven
 door de BOND VOOR DIENSTWEIGERAARS (witte BVD).

BVD

De Bond Voor Dienstweigeraars behartigt de
 ideale belangen van zijn leden op het gebied
 van leger en dienstplicht. De BVD vertegenwoordigt
 en verenigt het grootste gedeelte van de
 maatschappelijk geïntegreerde dienstweigeraars en
 als zodanig het merendeel van de dienstweigeraars
 die momenteel zijn tewerkgesteld. Verder zijn
 lid: toekomstige dienstweigeraars, mensen die de
 vervangende dienst voltooid hebben, militairen
 die in dienst zijn met de bedoeling het leger
 van binnen uit te hoilen (protestdieners),
 S-vijf-ers, saboteurs, deserteurs en andere men-
 sen die de ondermijning van het leger ten behoeve
 van een betere (socialistische) maatschappij een
 warm hart toedragen.

De BVD telt op het ogenblik 500 leden. De
 organisatievorm van de BVD is anarchisties,
 met andere woorden er is geen organisatie. Er
 bestaat geen landelijk bestuur en een partijpro-
 gramma of iets dergelijks ontbreekt. Er zijn af-
 delingen (basisgroepen) over heel Nederland
 verspreid. Deze basisgroepen worden slechts
 gecoördineerd vanuit een landelijk sekretariaat
 door middel van coördinatie- en aktievergaderin-
 gen, het blad "Nationale en Soldatenkrant"
 (voorheen Passieffist) en een intern Bulletin
 die uitgegeven worden door het landelijk sekre-
 tariaat. De afdelingen werken dus zeer autonoom.

Er bestaan naburige vastgestelde (vastge-
 legde) standpunten ten aanzien van de verschei-
 denheid van problemen waarmee de leden gekon-
 fronteerd worden. Er bestaat echter wel een
 grondgedachte die door de meeste BVD-erde-
 deeld wordt. Deze luidt dat de BVD een onderdeel
 is van de buitenparlementaire oppositie in Ne-
 derland, door een bijdrage te leveren tot de
 vorming van een vreedzame samenleving middels
 beïnvloeding van onze samenleving in agressie-
 loze, anti-autoritaire, democratische, kortom
 socialistische zin.

Deze grondgedachte laat nog een ruime inter-
 pretatienmogelijkheid toe. De bedoeling van de
 anarchistiese opzet van de BVD is, tenzij lid
 zoveel mogelijk op eigen wijze aktief te laten
 zijn.

OPPLAGE van dit nummer: 1700 exemplaren.

Voorlichtingscentrum EINDHOVEN.

elke eerste en derde dinsdag van de maand
 om 8 uur in de Volkshuis, Boschdijk 42,
 Postbus 591, Eindhoven.

WAARSCHUWING

Iedereen is verantwoordelijk voor wat
 hij schrijft. De lezer is verantwoordelijk
 voor wat hij interpreteert.

BOND VOOR DIENSTWEIGERAARS

algemeen sekretariaat:
 herengracht 358, postbus 10126, amsterdam,
 giro: 1372256 t.n.v. bvd, amsterdam.

afdelingen van de bvd:

alkmaar: const. huygensstraat 48,
 heerhugowaard.

amsterdam: postbus 10126, amsterdam.

breda: verbeetenstraat 71, breda.

delft: jac. van beierenlaan 91, delft.

deventer: van hetenstraat 140, deventer.
 postbus 276.

den-dolder: postbus 35, bilthoven.

eindhoven: zico hoendelaar, RPI, boschdijk,
 eindhoven.

groningen: postbus 538, groningen.

den haag: postbus 9405, den haag.

haarlem: postbus 3001, haarlem.

's-hertogenbosch: moliusstraat 27, den bosch.

hilversum: koninginneweg 2, hilversum.

leiden: postbus 35, oegstgeest.

lochem: postbus 8, lochem (tnv fleming).

maastricht: brandstraat 30, sittard.

neede/eibergen: bosstraat 8, neede.

nijmegen: postbus 517, nijmegen.

oss: emmalaan 43, oss.

rotterdam: kievitaplantsen 27, rhoon.

tilburg: prof. cobbenhagelaan 19, tilburg.

utrecht: schoenerstraat 36, utrecht.

vlieder: de hoek 13, vlieder.

zeeland: eversdijkeweg 6, biezelinge.

zutphen: groenland, vordenseweg,
 wuureveld.

zwell: kookkoksstraat 7.

VOORLICHTINGSCENTRA

Amsterdam:

Herengracht 358, elke dinsdag- en vrijdag-
 avond.

Centraal Vredesbureau, Singel 452-454,

elke dinsdagavond om 8 uur,

Raad van Kerken: Bokin 78 a, NZ-kapel, ingang

Engel Kapelsteeg 4. Elke woensdagavond 7 uur.

Amsterdam:

noordzijde 5, elke tweede en vierde dinsdag-

avond van de maand: tussen 7 en 9 uur.

Utrecht:

IMA, Buurkerk, elke maandag van 7 tot 9 en

en elke zaterdag van half 2 tot 3 uur.

Den Bosch:

ODD, elke tweede en vierde dinsdag van de

maand van 7 tot 9, in de Kolk, Parade 10.

Dordrecht:

SILVA, Voorstraat, elke 2e en 4e zondag mid-

del van de maand.

Enschede:

Witstraat 21, elke vrijdag van 7 tot 9.

Groningen:

voorbuit t.o.v. Turfslagel 31, elke donderdag-

avond.

Den Haag:

nl-interie van de familie, bureau voorlichting,

postbus 122, de Kolk, t.o.v. de Kerk, Kantonmura.

Passieffist, Postbus 35, Oegstgeest.