

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

FA 1669 / 18
's-Gravonhage, 8 Augustus 1950
Jevastraat 68.

No.: 90435
Bijl.: 2.-

GEHEIM-PERSOONLIJK.

Onder terugzending van het artikel uit
"De Waarheid" van 22 Juli 1950 "Rozengracht 133,
Broeinest van Ex-Nazi's en Zwart Front-Fascisten"
moge ik Uwe Excellentie overeenkomstig Uw des-
betreffend verzoek een dezerzijds terzake samen-
gesteld rapport aanbieden.

Het Hoofd van de Dienst,



A.L. Sinthoven

AAN :

Zijne Excellentie
de Heer Minister-President,
Plein 1813 No.4,
's-GR A V E N H A G E.

Naar aanleiding van het artikel: "ROZENGRACHT 133 BROEINBEST VAN EX-NAZI'S EN ZWARTE TRONK-FASCISTEN" in "De Waarheid" van 22 Juli 1950, kan het volgende worden gemeld.

In het bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam staat ingeschreven:

Theodoor Christiaan KNOL, van Nederlandse nationaliteit, godsdienst R.K., van beroep journalist, geboren 19 Juni 1918 te Amersfoort, zoon van Christiaan Gerhardus Knol en Wilhelmina Theodora Bernardina Chrispina ten Benschel, gehuwd met Maria Catharina Armandina Joanna Küper, geboren 7 Juli 1929 te Mechelen (België) uit welk huwelijk twee, thans nog minderjarige kinderen werden geboren, wonende van Ostadestraat 122 III te Amsterdam.

Volgens betrouwbare inlichtingen woonde Knol voor de oorlog in Helmond, waar zijn vader leraar is bij het nijverheidsonderwijs.

In de Meidagen van 1940 was Knol Nederlands Militair in de rang van reserve-sergeant ingedeeld bij de Ordonancedienst. Ook droeg hij het uniform van de burgerwacht 1940.

Tijdens zijn studie aan de Universiteit te Utrecht, waar hij Rechten studeerde, kwam hij in aanraking met het nationaal-socialisme. Hij trad in Augustus 1940 toe tot de N.A.B.. Hij werd bovendien op 1 Maart 1941 lid van de Jeugdstorm, waar hij het tot "hoofdstormer" bracht en overeenkomstig die graad een uniform met de daarbij vereiste distinctieven droeg. Voorts was hij van 1942 tot 1 Januari 1945 lid van het N.A.F. in de functie van streek-leider en jeugdleider te Helmond. In laatstgenoemde functie heeft Knol verscheidene malen op z.g. bedrijfsappels tot de jeugd (Jeugdstorm) gesproken. Volgens bekomen inlichtingen moet Knol in dezelfde functie tijdens de bezettingstijd ook voor radio Hilversum hebben gesproken. Bewezen is dit echter niet.

Op het Rijksbureau voor Oorlogsdokumentatie berust een schrijven dd. 31 Maart 1944 van de leider van het Arbeidsgebied "Vorming en Scholing" een zekere Joh. Hepp aan Mr. Rost v. Tonningen, Keizersgracht 666 te Amsterdam. Volgens dit schrijven vraagt Hepp of Rost v. Tonningen een voordracht wil houden over Ras- en Levensruimte, waarbij het levensruimte-begrip sterk tegenover het imperialisme wordt gesteld. Het gehoor zal bestaan uit de onmiddellijke medewerkers- en werksters van de Arbeidsgebiedsleider Jeugdkameraad Knol en de Prov. Jeugdleiders en meisjesreferenties.

Op 16 Januari 1945 is Knol door de S.D. te Amsterdam gearresteerd, volgens eigen zeggen, omdat hij zich verzette tegen de inbeslagname van materiaal en kantoorinventarissen van het N.A.F. door de Landwacht, het D.A.F. en de N.S.D.A.P..

Op 13 Maart 1945 tekende Knol voor het Vrijw. Legioen Nederland. Op 16 Mei 1945 werd Knol door de B.S. gearresteerd en geïnterneerd tot 13 November 1946. Op laatstgenoemde datum werd hij door het Bijz. Gerechtshof veroordeeld

tot

internering gelijk aan de doorgebrachte voorinternering, ontzetting uit de beide kiesrechten en ontzetting van het recht tot het dienen bij de gewapende macht.

Kort hierna, in begin 1947, werd hij op de redactie van "de Linie" tewerkgesteld.

"De Waarheid" schrijft, dat Knol als redacteur bij "de Linie" werkzaam is. Volgens betrouwbare inlichtingen bekleedt Knol een dergelijke functie niet, alhoewel hij een paar maal in genoemd blad een artikeltje schreef, dat met zijn initialen W.K. werd ondertekend. In hoofdzaak werkt Knol administratief op de redactie en werkt mede aan de opmaak van "de Linie".

Bij de leiding van "de Linie" gaat men uit van de gedachte, dat men iemand na zijn veroordeling weer een kans moet geven en betrokkene weer moet opnemen in het maatschappelijk proces, daarbij afziende van zijn misstappen in het verleden.

Volgens de laatste berichten heeft de Commissie voor de Perszuivering op 31 Juli 1950 een schrijven gericht aan de P.G. te Amsterdam, waarin wordt verzocht een vervolging te doen instellen tegen "de Linie", aangezien deze een journalist in dienst heeft die niet in het bezit is van een certificaat van geen bezwaar.

"De Waarheid" schrijft verder, dat Knol redacteur was van "Storm SS", het weekblad van de Germaanse SS in Nederland. Deze bewering van "De Waarheid" is niet juist. Door rapporteur is in de legger van "Storm SS" een door Knol gesigneerd artikel aangetroffen. Dit artikel is van 2 Juni 1944 en betreft de reportage van een bezoek van Knol aan de Vlaamse nationaal-socialist Jef van der Wiele (zie "De Waarheid" van 28-7-50). Bij nadere informatie en volgens betrouwbare inlichtingen heeft Knol n.a.v. dit artikel op de redactie van "de Linie" verteld, dat hij destijds zijn vrouw (toen nog verloofde) clandestien in België bezocht. Bij een van deze bezoeken heeft hij ook een visite gebracht aan de Vlaamse nationaal-socialist Jef van der Wiele. Bij zijn terugkomst in Nederland heeft hij van dit bezoek een verslag uitgebracht aan de toenmalige hoofdredacteur van "Storm SS", een zekere Van Stten of Van Breugel. De hoofdredacteur heeft toen (nog steeds volgens Knol) n.a.v. dit verslag een artikel geplaatst en hieronder de naam van Knol geplaatst. Deze uiteenzetting van Knol klinkt echter weinig geloofwaardig.

Waar aanleiding van de gedeeltelijke aanhaling door "De Waarheid" (van 22-7-50) van het artikel, dat in het weekblad "Storm SS" verscheen in verband met de dood van Feldmeyer, kan worden bericht, dat dit artikel geplaatst is op de voorpagina van "Storm SS", dd. 2 Maart 1945, echter zonder ondertekening. Waarschijnlijk is dit artikel van de hoofdredacteur afkomstig en zeer zeker niet van Knol, zoals "De Waarheid" beweert. Waar is echter, dat Knol destijds de beschieting meemaakte, doch hierna zou hij, volgens zijn zeggen op de redactie van "de Linie", door Lages in de gevangenis zijn gezet. Hij zou dit met bewijzen kunnen aantonen en verklaart verder, dat de toenmalige hoofdredacteur van "Storm SS" een zekere Kooimans was.

in verband met deze artikelenreeks in "De Waarheid" kan nog het volgende worden gemeld.

Ongeveer 3 weken geleden vervoegde zich op het Rijksbureau voor Oorlogsdokumentatie te Amsterdam een journalist van "De Waarheid", die de leggers van het voormalig weekblad "Storm SS" wilde doorzien. Deze persoon heeft hiermede ruim een dag werk gehad. Bij nader onderzoek is gebleken, dat deze persoon opgaf te zijn geheten Snellen. Vermoed wordt, dat men bij "De Waarheid" vernomen moet hebben, dat de T.Knol, die momenteel op de redactie van "de Linie" werkzaam is, identiek is aan de T.Knol, die tijdens de bezetting nationaal-socialist was en in "Storm SS" zou hebben geschreven.

Bij nadere informatie en volgens een betrouwbare bron zou omstreeks 1946-1947 op de redactie van "de Linie" een dergelijk persoon als Knol werkzaam zijn geweest. Deze persoon was vermoedelijk een voortvluchtige SS-er en zou later wegens onenigheid met "de Linie" zijn ontslagen.

Dit feit en de naam van deze persoon zou door "de Linie" angstvallig geheim gehouden worden, aangezien deze tewerkstelling onwettig was. Dit wetende heeft deze persoon, gedreven door wraak, over Knol en "de Linie" gepraat. De mogelijkheid bestaat ook, dat deze persoon niet uit rancune doch door loslippigheid de zaak aan het rollen heeft gebracht. Op deze wijze zou "De Waarheid" de "tip" hebben gekregen.

Volgens een betrouwbaar contact in journalistenkringen zou de naam van deze voortvluchtige SS-er F.C.Seitel zijn en zou deze momenteel in West-Duitsland vertoeven.

In hoeverre deze mededeling op waarheid berust, valt door rapporteur niet te controleren.

Voorts moet worden medegedeeld, dat Knol bij het weekblad "Salvo" (N.K. weekblad voor Militairen) een zelfde positie zou innemen als bij "de Linie".

Betreffende de mededeling van "De Waarheid" omtrent de connecties van "de Linie" met Wim Sassen, H.N.J. van Puyenbroek en Mr. W. Op de Beeck, moet worden medegedeeld, dat "de Linie" met deze personen geen enkel contact onderhoudt of heeft onderhouden. Wel zijn het persoonlijke relaties van de secretaris van "de Linie", Mr. Mertens. Ook de EXIMORG zou in dit verband een relatie van Mr. Mertens zijn. Van het begin af heeft "de Linie" zich op het standpunt gesteld, dat zij met deze relaties geen enkel contact wilde onderhouden, alhoewel met Mr. Mertens niet ter verantwoording heeft geroepen en zijn handelwijze stilzwijgend goedgekeurde.

De boekhouder J. Jansen is nog steeds op "de Linie" werkzaam en inderdaad heeft deze persoon destijds aangifte gedaan van vermissing van zijn paspoort, welk stuk echter niet door anderen is gebruikt zoals "De Waarheid" schrijft.

's-Gravenhage, 7 augustus 1950.