

82044-66349C.

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

's-Gravenhage, 14 Augustus 1950
Javastraat 68

AFGESCHREVEN

No. 89432
Bijl.: twee

GEHEIM

Betr.: J.H. ZWART en *E 002102*
Prof. Dr L.H. GRONDIJS

Gekopieerd AW 26/9

AFGESCHREVEN

Ingevolge Uw telefonisch verzoek moge ik U
hierbij doen toekomen twee rapporten resp. betreffende
J.H. ZWART en Prof Dr L.H. GRONDIJS, naar de inhoud waar-
van ik U korthedshalve moge verwijzen.

HET HOOFD VAN DE DIENST,
Namens deze,

De Hoogedelgestrenge Heer
Mr P.J. de Kanter,
Sous-Chef van de Directie Juridische
en Administratieve Zaken van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Plein 23,
's-GRAVENHAGE.

M. J. W. Serraris
Jhr Mr W.J.Th. Serraris

R A P P O R T

Betr.: Johannes Hendrikus ZWART,
geb. 6.10.12 te Amsterdam.

Reeds op jeugdige leeftijd viel ZWART op door zijn agitatorische talenten. Als 18-jarige jongen werd hij destijds door de communistische voormannen naar Moskou gezonden om aldaar verder te worden opgeleid aan de Lenin-kaderschool. Op deze school worden personen uit alle landen geïnstrueerd in de communistische strijdmethoden, (spionage, sabotage, propaganda, partij-organisatie).

Na zijn terugkeer in Nederland in 1932 trad hij op als bestuurslid van de communistische jeugdbond "De Zaaier".

Bij het uitbreken van de burgeroorlog in Spanje spoedde ZWART zich daarheen en bekleedde reeds spoedig een hoge positie in het Republikeinse leger, dank zij zijn Russische opleiding. Na beëindiging van de burgeroorlog keerde ZWART als Statenloze naar Nederland terug.

Reeds in 1940 werd ZWART door de Duitsers gearresteerd. Tot 1945 verbleef hij in diverse concentratiekampen. Na de bevrijding is hij enige tijd werkzaam geweest bij de Stichting '40-'45. In deze functie zorgde hij er, volgens zijn eigen zeggen, voor, dat zijn oude vrienden behoorlijk geholpen werden.

In het voorjaar 1946 werd hij als civil-officer bij de Nederlandse Missie in Duitsland aangesteld. Zijn kennis van de Russische taal, geleerd tijdens de opleiding in Moskou, en de contacten, die hij onderhield met de Russische autoriteiten, zouden hem de juiste man maken, om met de Russen te onderhandelen.

ZWART was ook belast met de verzorging van de pakketten-actie van het Nederlandse Rode Kruis en tevens was hij werkzaam voor een Frans bureau tot opsporing van vermiste Franse onderdanen.

Immiddels had hij voor zichzelf de rang aangenomen van kapitein. Als secretaresse had hij Elisabeth SPANJER, die eveneens een vreemd verleden heeft. Voor de oorlog was zij o.a. enige tijd secretaresse van de voor-oorlogse communistenleider SNEEVLIET. Gedurende de oorlog leefde zij samen met de N.S.B.-journalist TIJSEN, redacteur van "DE GIL". Op Dolle Dinsdag vluchtte zij met TIJSEN naar Duitsland.

In 1948 is ZWART met mej. SPANJER gehuwd, nadat zijn huwelijk met een dochter van Koos VORRINK ontbonden was.

De laatste jaren verklaarde ZWART openlijk een veelvuldig, dat hij het communisme geheel de rug had toegekeerd en geheel gebroken had met zijn verleden. Indien dit inderdaad juist is, is hij voor de Russen een renegaat van de allerergste soort. Iemand, die in Moskou de communistische strijdwijze heeft geleerd en die hen nu gaat bestrijden, moet volgens de Russen zonder meer geliquideerd worden. In dit verband moge gewzen worden op het feit, dat ZWART practisch de enige man, werkende voor de Nederlandse Missie, was, die van de Russische bezetting~~s~~ verlot kreeg, zich te bewegen in de Russische zone van Duitsland.

Medio 1949 verklaarde ZWART met gelden van de Partij van de Arbeid als uitgangspunt een Nederlands-Duitse Cultuurvereniging te willen oprichten, waarbij hij werd gesteund door de Heren GOES VAN NATERS en VORRINK, voorzitter van de P.v.d.A.

Tot dit doel heeft ZWART een perceel betrokken te Laurensberg (Aken), Vaalserlandstrasse 65.

In P.v.d.A.-kringen zou men zich thans afvragen, of het vertrouwen, dat men in ZWART stelt, wel op zijn plaats is en of hij niet nog steeds voor de C.P.N. werkzaam is. De mijn Dienst ter beschikking gestelde inlichtingen wettigen dit wantrouwen.