

VERTROUWELIJK"COMITE VAN 100"

Op de van 10 t/m 12 november 1962 te Amsterdam gehouden internationale conferentie tegen de atoombom en tegen de oorlog (op initiatief van het "International Sub-Committee" van het Britse "National Committee of 100"), kwam o.m. ter sprake het, naar Engels voorbeeld, oprichten van Comité's van 100 in de landen op het continent. Tot praktische resultaten kwam men echter niet.

Toch stelt ook hier te lande een - vermoedelijk beperkt - aantal voorstanders van directe actie tegen de kernbewapening reeds geruime tijd pogingen in het werk om een Nederlands Comité van 100 in het leven te roepen.

Enige hunner - zich aandienend als "Comité van 100 i.o./Comité 29 november 1962" - heeft thans bekend gemaakt, tegen zaterdag 16 maart a.s. te Amsterdam een actie te organiseren, bestaande uit het houden van een mars van de Dam naar het standbeeld "de Dokwerker" op het Jonas Daniël Meijerplein. Men wil daarbij o.m. de leuzen meevoeren, die door de Burgemeester van Amsterdam bij voorgaande demonstraties tegen de kernbewapening werden verboden en voorts ook enkele, waaruit blijkt dat men zich keert tegen de atoombewapening van Oost zowel als van West. Het is de bedoeling dat de actie een geweldloos karakter zal dragen; bij eventueel ingrijpen van de politie zullen de demonstranten gaan zitten. Aangezien de initiatiefnemers de actie ook willen laten doorgaan, indien de Burgemeester geen vergunning geeft voor de actie of voor het meevoeren van de leuzen, is zulk een ingrijpen dan ongetwijfeld te verwachten.

In een op 6 april a.s. te houden vergadering zal mogelijk definitief worden beslist of tot de oprichting van een Comité van 100 zal worden overgegaan, waarbij het resultaat van de actie van 16 maart mede bepalend zal zijn.

Als voorbeelden van concrete acties noemen de initiatiefnemers o.m. de volgende:

1. Het regelmatig actie voeren voor de in Amsterdam verboden leuzen tot dat het verbod is opgeheven.

VERTROUWELIJK

- 2 -

2. Acties tegen militaire parades op Koninginnedag en tegen de aanwezigheid van Portugezen op de NAVO-taptoe.
3. Actie op de "derde dinsdag" van september.

6 maart 1963