

VERTROUWELIJK

SOCIALISTISCHE UNIE - PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ (PSP).

Enige tijd na de mislukking van de besprekingen tussen de CPN en de Socialistische Unie (september 1956) besloot het bestuur van laatstgenoemde partij een poging te doen om te komen tot een gesprek met de PvdA.

Inderdaad hebben enige besprekingen plaats gevonden, doch deze leidden niet tot enig resultaat.

Zowel Carlos PRONK als Mr. F.R. BÖHTLINGK, die in een voortbestaan van de Socialistische Unie weinig heil meer zagen, bedankten in juni 1957 voor hun lidmaatschap, daarbij als motief aanvoerend: "de eenzijdige ontwapeningspolitiek van deze partij onverantwoord te achten en niet in het belang van miljoenen die in vrijheid willen blijven leven".

De overgebleven bestuursleden t.w. W.H.P. MEIJER, G. ROORDA, C.Th. RIGTERS en W. v.d. LINDEN hebben zich kort daarna beraden over de toekomst van de partij.

Het bleek dat MEIJER er voor was de Socialistische Unie te liquideren en met de overblijfselen ervan over te gaan naar de PSP, in welke opvatting hij werd gesteund door ROORDA.

Het was MEIJER's bedoeling om zodoende de PSP een meer politieke (socialistische) inhoud te geven.

In een daarop tot het PSP-bestuur gericht schrijven werd gesteld dat het beginsel-program van de Socialistische Unie nog actueel was en dat de groep nog wel zoveel invloed had dat het zin had de activiteit voort te zetten. Ook werd in dit schrijven nog gewezen op de noodzaak na te gaan welke mogelijkheden tot samenwerking er waren met of in de PSP.

De PSP toonde zich bereid tot overleg.

(Opgemerkt moge worden dat, volgens een uitlating van de PSP-voorzitter Ir. J.J. van STEENIS, zijn partij in feite het gehele politieke program van de Socialistische Unie kan onderschrijven. Volgens hem had hij de oprichting van de PSP zeker twee jaar tegengehouden en was hij daartoe pas overgegaan, nadat hem was gebleken dat Carlos PRONK onder geen beding wilde samenwerken met de - inmiddels overleden - Ir. P. SCHUT).

VERTROUWELIJK

Bij de tussen beide partijen gevoerde besprekingen bleek geen principieel verschil van politiek inzicht te bestaan.

Er ontstonden echter moeilijkheden toen van Soc. Unie zijde bepaalde eisen werden gesteld t.w.: opname van enkele hunner in het partijbestuur, in de scholingscommissie en in de redactie van het PSP-orgaan "Bevrijding".

Het PSP-bestuur weigerde hiermede accoord te gaan. Eveneens verwierp dit bestuur een suggestie om althans enige Soc.Unie-figuren toe te laten tot de vergaderingen van het PSP bestuur.

In de op 26 november j.l. tussen beide partijen gehouden bespreking hebben tenslotte zowel ROORDA als MEIJER het standpunt van Ir. v. STEENIS aanvaard en hebben beiden verzocht om als lid tot de PSP te worden toegelaten.

RIGTERS en v.d. LINDEN wensten zich nog nader te beraden.

Door deze gang van zaken, tengevolge waarvan de Socialistische Unie in feite geen bestuur meer heeft, terwijl voordien reeds meerdere Soc. Unie-leden tot de PSP waren toegetreden, kan worden aangenomen dat de Unie thans definitief heeft opgehouden te bestaan.

Vooraf de overgang van de bekende G. ROORDA, die in Friesland nog steeds een zekere aanhang heeft, zou voor de PSP een niet onbelangrijke versterking van haar gelederen kunnen betekenen.

december 1957.