

G E H E I M

BIJEENKOMST FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES RÉSISTANTS, GEHOUDEN TE PARIJS
VAN 19 - 22 APRIL 1956

Inleiding

De algemene raad van de internationale communistische organisatie van verzetsstrijders, de Fédération Internationale des Résistants (F.I.R.), kwam van 19 - 22 April 1956 te Parijs bijeen. Op deze eerste bijeenkomst na het 2e congres van de organisatie, hetwelk in November 1954 te Wenen werd gehouden, waren 99 gedelegeerden uit 17 landen aanwezig.

Aan de meeting ging een intensieve voorbereiding vooraf. Hierbij werd de nadruk gelegd op de benadering van andersdenkenden, teneinde niet-communisten te bewegen de conferentie te bezoeken. Geconstateerd werd, dat dit in enkele gevallen is gelukt. Een mislukking daarentegen werd de persconferentie, welke ter gelegenheid van de zittingen op 18 April in Parijs zou worden gehouden. Hier waren slechts 3 Franse journalisten aanwezig.

De conferentie

Op de eerste dag van de bijeenkomst hield de Fransman André LEROY - de algemeen secretaris van de F.I.R. - een inleiding. Hierin wees hij op het grote belang van de vreedzame coëxistentie tussen Oost en West en een verregaande internationale samenwerking van alle verzetsstrijders. Hij wakte op tot strijd ter verzekering van de vrede, de ontwapening en de oplossing van het Duitse vraagstuk. Naast deze onderwerpen - die nog eens duidelijk de binding van de organisatie met het internationale communisme accentueerden - besprak hij de noodzaak van strijd voor de materiële en geestelijke belangen van de verzetsstrijders. Ook wil men door vacantië-uitwisselingen en het organiseren van tochten naar herdenkingsplaatsen (Buchenwald, Auschwitz en andere concentratiekampen) het internationale contact verstevigen. De vergadering nam met betrekking tot deze kwesties enige resoluties aan, welke in 6 verschillende commissies waren voorbereid.

Voorts werd het besluit genomen tot de toelating van een Deense en een Israëliëse verzetsorganisatie, hoewel gedelegeerden van Tsjecho Slowaakse en de Sowjet-Unie eerst in besloten kring wel bezwaren hadden gemaakt tegen de toelating van Israël. Zij waren nl. van mening, dat de F.I.R. geen land kan toelaten, dat met buurstaten op voet van oorlog staat.

De U.S.S.R. was o.m. vertegenwoordigd door Alexander GUNDEROV, een generaal, die leiding heeft gegeven aan de partisanenstrijd tegen de Nazi's in de Oekraïne en Wit-Rusland. Hij hield een rede, waarin hij nog eens de goede bedoeling van de Sowjet-Unie uiteenzette. Zijn woorden vonden een warm gehoor en werden beloond met een daverend applaus.

Optreden van Nederlanders

Een afvaardiging van de Nederlandse communistische verzetsorganisatie "Verenigd Verzet 1940 - 1945", die bij de F.I.R. is aangesloten, woonde de conferentie bij. Zij bestond uit de volgende personen:

a) Jan BRASSER

geboren te Uitgeest d.d. 2-3-1908, wonende te Krommenie, Prins Hendrikstraat 57.

Hij is landelijk voorzitter van "Verenigd Verzet 1940 - 1945" en heeft voor de C.P.N. zitting in de gemeenteraad te Krommenie.

GEHEIM

- b) Cornelis FELS
geboren te Amsterdam d.d. 26-12-1907; van beroep journalist; wonende te Amsterdam, Haarlemmerstraat 120.
Hij is secretaris-penningmeester van "Verenigd Verzet 1940 - 1945" en lid van het landelijk Buchenwaldcomité.
- e) Gerrit BLOM
geboren te Amsterdam d.d. 17-5-1909; wonende te Amsterdam, Andreas Bonnsstraat 3-II.
Hij is in bezoldigde dienst van de C.P.N. en maakt deel uit van het partijbestuur. Voorts is hij bestuurder van "Verenigd Verzet 1940 - 1945"
- d) Casper SPOOR
geboren te Leiden d.d. 5-1-'02; wonende te Santpoort (Gemeente Velsen), Hoofdstraat 17.
Betrokkende maakte in 1955 deel uit van de Nederlandse delegatie naar het Wereldvredecongres te Helsinki.

De Nederlandse delegatie werd bij aankomst in Parijs begroet door Hermanus Johannes HENDRIKSZEN, geboren te Amsterdam d.d. 9-3-1911, wonende te Wenen, Hotel Wilhelmshof, Kleine Stadtgasse 4.

Betrokkene was gedurende de Duitse bezetting een vooraanstaand illegaal werker in de communistische verzetsbeweging in Amsterdam. Hij kwam na de bevrijding in bezoldigde dienst van "De Waarheid" en bleef dat tot 1955. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot algemeen penningmeester van de F.I.R. voor welk doel hij naar Wenen verhuisde.

HENDRIKSZEN besprak op de bijeenkomst de financiële toestand van de organisatie. Zijn financieel verslag was naar verluidt, onvolledig en slordig. De F.I.R. zou een tegoed hebben van 3/4 miljoen Oostenrijkse schilling. Toch zou de organisatie nog met vele moeilijkheden op financieel terrein te kampen hebben.

Juli 1956