

23 AUG. 1954

No. :

Bijl. :

Betr. : Internationale actie tegen E.D.G.

Hiermede heb ik de eer Uwer Excellentie het volgende te berichten.

In het kader van de internationale communistische actie tegen de Europese Defensiegemeenschap verdient, zoals Uwer Excellentie reeds eerder werd gemeld, de rol van de Internationale Democratische Vrouwenfederatie (I.D.V.F.) enige aandacht, in het bijzonder sinds Januari van dit jaar. De grotendeels achter gesloten deuren gehouden zittingen van het Uitvoerend Comité der I.D.V.F., die in Januari 1954 in Genève plaats vonden en door een opvallend groot aantal functionarissen van het secretariaat in Oost-Berlijn werden bijgewoond, komen bij een terugblik steeds sterker te staan in het licht van een mobilisatie der internationale communistische vrouwenorganisaties tegen de E.D.G.

Bij de Nederlandse Vrouwenbeweging valt sindsdien een verhoogde belangstelling waar te nemen voor de Duitse zusterorganisatie en de Duitse vredesbeweging. De gemeenschappelijke strijd tegen de E.D.G. en tegen de remilitarisatie van West-Duitsland staat daarbij geregeld in het middelpunt. Kennelijk geniet het kweken van dergelijke contacten tussen vrouwen uit andere E.D.G.-landen en Duitsland eveneens prioriteit bij de I.D.V.F.

Naast de versteviging van de band tussen de georganiseerde communistische vrouwen viel in de afgelopen maanden een streven waar te nemen bredere massa's van West-Europese vrouwen te interesseren in de strijd tegen de E.D.G. en de Duitse herbewapening.

In Nederland werkte deze gedachte door in het plan tot oprichting van een "Vrouwenliga voor de vrede"

Klaarblijkelijk heeft dit initiatief tot nog toe niet veel weerklank gevonden in Nederland. Men is althans nog niet tot de officiële oprichting overgegaan.

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
te
's-GRAVENHAGE

-2-

Op internationaal niveau tracht men intussen tot een verdergaande bundeling te komen. Te dien einde werd op 26 en 27 Juni j.l. in Parijs een internationale conferentie gehouden, waaraan werd deelgenomen door een veertigtal vrouwen uit Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Engeland. Men heeft zich daar beraden op tegen de E.D.G. en de remilitarisatie van West-Duitsland te voeren acties. De wijze, waarop deze conferentie werd gepresenteerd, herinnert sterk aan de bij de Nederlandse "Vrouwenliga voor de vrede" gevolgde werkmethode. In dit geval waren in het vrij omvangrijke comité van aanbeveling hoofdzakelijk familieleden van in de tweede wereldoorlog omgekomen Fransen opgenomen.

Ter conferentie werd ruimschoots gelegenheid gegeven tot een parade der meningen inzake de vredesgedachte. De communistische regie kon echter niet verhuuld blijven. De Franse communiste mevrouw Jean-Richard BLOCH bleek de eigenlijke leidster van de conferentie te zijn. De weduwe van de in Duitse gevangenschap omgekomen Gaullist, generaal DELESTRAINT, op wier naam de invitaties voor de conferentie waren uitgegaan, liet zich wegens haar hoge leeftijd verontschuldigen. Aan het einde van de conferentie werd mevrouw BLOCH, tezamen met mevrouw DELESTRAINT en mevrouw PREVOST, in een contactbureau gekozen, hetwelk aan de ideeën van de conferentie organisatorisch vorm zou geven en contact zoeken met alle vrouwenorganisaties, die in West-Europa zouden kunnen worden ingeschakeld in de strijd voor de vrede. Mevrouw BLOCH verzocht met grote nadruk om adressenmateriaal uit de E.D.G.-landen. Voor de communisten ligt in een dergelijk bureau de mogelijkheid tot het bereiken van die vrouwenorganisaties, die met de I.D.V.F. niet meer in zee zouden gaan.

Mevrouw BLOCH drong er verder op aan, dat voor elk der deelnemende landen een contactpersoon zou optreden, die namens één of meer organisaties het contact met haar bureau zou onderhouden.

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming gezonden aan de Minister President, alsmede aan Uw ambtgenoot van Buitenlandse Zaken.

HET HOOFD VAN DE DIENST