

29 APR. 1953

19

No. 182351

Bijl.: een

Betr.: 1 Mei-leuzen C.P.N.

VERTROUWELIJK.

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.

De 1 Mei-leuzen van de C.P.N. voor 1953 zijn rustig van toon. Zij behoeven, voor zover van meer algemeen of "Nederlands" karakter, geen commentaar. De propaganda van de Partij voor de sgn. nationale kwesties wordt geaccentueerd door leuzen als :

Hogere lonen, lagere prijzen.
Werk voor allen.
Geen huurverhoging.
Omlaag met de belastingen.
Nederlandse strijdkrachten terug uit Indonesië.
Handen af van de vijfde Mei.
Vrijheid voor Johan van Biemen.
Solidair met de rampslachtoffers.
Volledig herstel in het rampgebied.
Weg met R.T.C.-overeenkomst. Indonesië zelfstandig.
Vrijheid voor Piet van Staveren.

De overblijvende betreffen de te volgen partijlijn en de internationale politiek.

Partijlijn.

Vriendschap met de Sowjet-Unie.
In Stalin's geest, voor vrede, vrijheid en vaderland.
Eenheid van actie tussen communisten en socialisten.
Leve de Sowjet-Unie, land van de vrede.

Met de uitspraak, dat "in Stalin's geest" zal worden voortgegaan, ontkent de C.P.N. een "koerswijziging". Tevens wil hiermede gezegd zijn, dat van een aan de vergetelheid prijs geven van Stalin's naam en daden geen sprake is.

De eenheidsfront-gedachte wordt gehandhaafd en blijft een voornaam onderdeel van de komende propaganda.

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te
'S-GRAVENHAGE.

Internationale situatie.

Vrede met alle volkeren.
E.D.G. is oorlog.
Vrede in Korea.
Geen straaljagers maar scholen.
Minder wapens - meer woningen.
Redt de Rosenbergs.

Het "Geen Duitse Nazi-Wehrmacht" van 1952 is vervangen door het meer algemene "E.D.G. is oorlog". De thans gelanceerde leuze is niet meer rechtstreeks gericht tegen het "West-Duitsland van Bonn".

De "vorige solidariteit met de (strijdende) volken van Korea en China" zwakte af tot "Vrede in Korea", conform de later bekend geworden leus van Moskou.

De slagzin inzake "de bacteriologische oorlog" kwam te vervallen. Ook hier een getrouw volgen van de Kremlin-koers.

Op het terrein van de internationale politiek legde de leiding der C.P.N. zich nog verdere beperkingen op. Mei-wensen van 1952 zoals "Geen Amerikaanse hand in Nederland" en "Handel met het Oosten is werk voor het Westen" werden van de lijst afgevoerd.

Het feit, dat noch Amerika noch de Amerikanen in de nieuwe leuzen worden misprezen, is in overeenstemming met de Sowjet-Russische slagzin: Vrede en Vriendschap tussen de volkeren van Groot-Brittannië, Amerika en de Sowjet-Unie.

Voor de handel Oost-West wordt ditmaal door de C.P.N. geen propaganda gemaakt.

Nog méér leuzen, die in de vorige lente opgeld deden, bleven in verband met de gewijzigde politieke omstandigheden of om andere redenen achterwege. Bijvoorbeeld: Kiest Gerben Wagenaar; Weg met Romme; Weg met het ambtenarenverbod.

Resumerende kan worden opgemerkt, dat de C.P.N.-leuzen van dit jaar in het algemeen zijn aangepast aan de verzoenende toon van de huidige Russische politiek.

Als bijlage dezes wordt een overzicht toegevoegd, waarin de communistische 1 Mei-leuzen van dit jaar zoveel mogelijk gesteld zijn naast gelijksoortige van 1952.

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisgeving gezonden aan de Minister-President.

√HET HOOFD VAN DE DIENST/4

w.g. Mr. H.W. Felderhof.

1 Mei-leuzen 1952.

Leve de eerste Mei, strijddag voor
Vrede, Vrijheid, Werk en Woningen.

Voor een vredespact van de Grote Vijf.

Geen Duitse Nazi-Wehrmacht.

Onmiddellijke stopzetting van de bacte-
riëoorlog en strenge bestraffing der
oorlogsmisdadigers.

Vrede en vriendschap met de Sowjet-Unie.

Vurige solidariteit met de volken van
Korea en China.

Vermindering der bewapening.

Geen herhalingsoefeningen langer dan 30
dagen, geen uitzending naar West-Duitsland.

Alle strijdkrachten terug uit Indonesië.

Kiest Gerben Wagenaar.

Weg met Rome.

Geen Amerikaanse hand in Nederland.

Voor een democratische en vredelievende
regering.

Hoger lonen, lagere prijzen.

Werk en woningen voor allen.

Handel met het Oosten is werk voor het
Westen.

Weg met het ambtenarenverbod.

Leest De Waarheid - vredeskrant.

Proletariërs aller landen, verenigt U.

1 Mei-leuzen 1953.

Leve de eerste Mei, strijddag der inter-
nationale arbeidersklasse.

Vrede met alle volkeren.

E.D.G. is oorlog.

Vriendschap met de Sowjet-Unie.

Vrede in Korea.

Geen straaljagers naar scholen.
Minder wapens - meer woningen.

Nederlandse strijdkrachten terug uit
Indonesië.

Hogere lonen, lagere prijzen.

Werk voor allen.

(Mindere wapens, meer woningen.)

In Stalin's geest, voor vrede, vrijheid
en vaderland.

Handen af van de vijfde Mei.

Vrijheid voor Johan van Biemen.

Geen huurverhoging.

Omlaag met de belastingen.

Solidair met de rampslachtoffers.
Volledig herstel in het rampgebied.

Eenheid van actie tussen communisten en
socialisten.

Weg met R.T.C.-overeenkomst. Indonesië
zelfstandig.

Vrijheid voor Piet van Staveren.

Redt de Rosenbergs.

Leve de Sowjet-Unie, land van de vrede.