

No. 172811

Bijl.:

Betr.: Ds W.S.H. van DALEN

GEHEIM

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie te Uwer persoonlijke informatie het volgende te berichten.

Ds Willem Stradalus Hugo van DALEN (8-9-1916 Amsterdam) Ned. Hervormd predikant te Colijnsplaat, heeft besloten over te gaan naar de Russisch Orthodoxe Kerk. De archimandriet Dionissios, hoofd van dit kerkgenootschap in Nederland, ontving machtiging hem gedurende ca. 6 maanden een opleiding te geven. Examen en inwijding zullen te Moskou plaats vinden. Vanaf 1-1-1953 ontvangt Ds van DALEN van de Russische Orthodoxe Kerk een salaris van f 500,- per maand, vermeerderd met een huurtoelage van f 100,- per maand. De voorbereidingen voor zijn verhuizing van Colijnsplaat naar 's-Gravenhage zouden in een vergevorderd stadium verkeren.

In herinnering moge worden gebracht, dat genoemde predikant sedert Juli 1951 deel uitmaakt van de Nederlandse Vredesraad. In November 1951 werd hij gekozen tot lid van de Wereldvredesraad. Sedert 1951 is hij de belangrijkste en meest bruikbare propagandist van de communistische vredesbeweging hier te lande. Waarschijnlijk op aandringen van de Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk beperkte hij eind 1952 zijn activiteit te dezen. Sinds medio Februari vervult hij weer spreekbeurten, waarvoor hij wordt aangekondigd als Nederlands Hervormd predikant.

Het communistische dagblad "De Waarheid" van 27-2-1953 berichtte, dat betrokkene zich bereid had verklaard het ere-voorzitterschap van het Landelijk Volkshulpcomité te aanvaarden.

Aangenomen mag worden, dat Ds van DALEN de Generale Synode nog niet in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om zijn ambt als Nederlands Hervormd predikant neer te leggen.

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te
'S-GRAVENHAGE.

/HET HOOFD VAN DE DIENST