

= 8 OCT 1952

19

No. 161304

Bijl.:

Betr.: de C.P.N.

9.10.52
62168VERTROUWELIJK

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie met betrekking tot de Communistische Partij van Nederland het volgende te berichten.

De geringe belangstelling voor het nieuwe partij-program en voor de door de C.P.N. gepropageerde grondslagen van de democratische volksstaat Nederland, moet voor de Partijleiding wel teleurstellend zijn. Ondanks alle aansporingen, om deze in de brochure "De weg naar Socialistisch Nederland" vastgelegde projecten te bestuderen en uit te dragen onder de massa, moest het Dageelijks Bestuur onlangs constateren, dat zelfs nog niet alle (C.P.N.-)leden in het bezit van bedoeld vlugschrift waren.

Gerben WAGENAAR gaf op het Waarheid-Zomerfeest 1952 de opdracht, de gehele oplage van de brochure (80.000) vóór het a.s. C.P.N.-congres aan de man te brengen. Dit houdt in, dat er in de periode van 1 September j.l. tot 22 November a.s. ca. 50.000 exemplaren moeten worden verkocht.

Bij het bevenstaande moge worden opgemerkt, dat de massa in de C.P.N. steeds weinig belangstelling had voor organisatorische vraagstukken en politieke problemen. Dit manco aan interesse is in het verleden reeds menigmaal van hogerhand aan het middenkader en de lagere leiding verweten.

De Sowjet-Russische pers plaatste in de weken voorafgaand aan het XIXde Partijcongres te Moskou, vele critische bijdragen van partijleden e.a., waarvan er enige door "De Waarheid" in extenso werden overgenomen.

Meer

-2-

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te

'S-GRAVENHAGEIn afschrift:

Aan Zijne Excellentie
de Minister-President,
Plein 1813 no.4,
te

'S-GRAVENHAGE

V E R T R O U W E L I J K

Meer dan normale aandacht trok een in dit blad afgedrukt artikel, waarin een lid van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie (bolsj.) critiek oefent op de houding van sommige leidende partijgenoten. De tijd is z.i. aangebroken om een vastbesloten strijd te gaan voeren zowel tegen een verkeerde kaderkeuze als tegen de hovaardig-minachtende, onverschillige houding van deze "erbarmelijke leiders" t.o.v. hun medewerkers.

De overname van een dergelijke beschouwing, wekt de indruk met een bepaalde bedoeling ten opzichte van de verhoudingen in de C.P.N. te hebben plaats gehad.

Het kan zijn, dat niet meer bedoeld is dan een instructieve voorlichting. Mogelijk is echter ook, dat de Nederlandse Stalinisten langs deze weg worden voorbereid op correcties in eigen gelederen op grond van soortgelijke motieven.

HET HOOFD VAN DE DIENST



Mr. H.W. Felderhof